

PAPOEA SOLIDARITEITSDAG 2026

Uitnodiging



Papoea Solidariteitsdag zaterdag 7-2-2026



PAPOEA'S TUSSEN DREIGING EN VEERKRACHT

Wat doet ontworteling met de identiteit van Papoea's?



West Papua staat onder zware dreiging: op 10 december jl. sloegen honderden inwoners van Amua Ogom in paniek op de vlucht voor een Indonesische militaire operatie: bommen, kogels, kapotte huizen, vee gedood, dorpen ontworcht. In Merauke verdwijnen bossen in een hoog tempo voor mijnbouw, houtkap voor de winning van bio-ethanol. Traditionele gebieden worden zonder toestemming ingenomen en vernietigd. Dit zijn helaas geen op zichzelf staande gebeurtenissen. Toch is er ook veerkracht. Van Papoea vrouwen als **Rode Wanimbo** en **Dorthea Wabiser**. Zij zetten zich onvermoeibaar en vol overtuiging in voor vluchtelingen en milieurechtvaardigheid. Ze zoeken naar manieren om als volk te blijven (voort)bestaan en ze stellen mensenrechtenschendingen blijvend aan de kaak.

Wat betekent ontworteling voor de identiteit van Papoea's?

Ontworteling raakt Papoea's op vele manieren. Als ze moeten vluchten voor militair geweld, als hun bossen verdwijnen en ze heilige plekken verliezen. Als talen niet meer worden gesproken en uitsterven, als rituelen en verhalen minder worden doorgegeven. Dat brengt twijfel en pijn: wie ben ik nog als Papoea als mijn land, taal en cultuur onder druk staan? Gelukkig houden ook veel Papoea's hun identiteit bewust levend in cultuur, geloof en activisme – in West Papua én in de diaspora. Deze Papoea Solidariteitsdag staat de spanning tussen dreiging en veerkracht centraal. We luisteren naar twee krachtige Papoea vrouwen met verhalen over verlies, maar ook over **veerkracht, trots en hoop**.

Keynote sprekers zijn mensenrechtenverdedigers Rode Wanimbo en Dorthea Wabiser. Daarnaast geeft theatermaker **Frank Irving** een workshop storytelling: hier ontdek je hoe verhalen een

krachtig middel zijn voor bewustwording van je (Papoea) identiteit. Er is een panelgesprek met de gasten o.l.v. onderzoeksjournaliste en Papoea activiste **Julia Jouwe**. Ook kunt u de prachtige fotoexpositie 'What's in a name' bewonderen. Deze toont foto's en verhalen gewijd aan de betekenis en herkomst van Papoea namen, gemaakt in opdracht van **Stichting Pinang**.



Rode Wanimbo is coördinator van de vrouwenafdeling van de GIDI-kerk (Indigenous Evangelical Church in West Papua). Ze zet zich al jaren in voor het verbeteren van de mensenrechtensituatie van de vluchtelingen.



Dorthea Wabiser werkt als onderzoeker bij mensenrechtenorganisatie Pusaka en komt op voor de rechten van Papoea's en milieurechtvaardigheid in West Papua. Ze werkt aan dekolonisatieprojecten en ondersteunt jonge Papoea's bij capaciteitsopbouw.



Frank Irving is theatermaker en componist. Met zijn muziektheatervoorstelling 'Pineas, waar ben je?' - over Verloren Vriendschap en Vergeten Geschiedenis van vm. Nieuw Guinea trok hij door het hele land.

7 februari - 10.30-15.30 uur - De Martuskerk, Amersfoort
(Copernicusstraat 18, 3817 VJ)

Programma

- Inloop vanaf 10:00 uur
- 10.30-10:40: Opening door **Vien Sawor**
- 10:45-11:05: Lezing **Rode Wanimbo** (in het Engels)
muzikaal intermezzo
- 11:20-11:40 Lezing **Dorthea Wabiser** (Engels)
- 11:40-11:50: Inleiding workshop **Frank Irving**
- 11:50-12:00 Mededelingen partnerorganisaties en gasten
- 12.00-13:00: Lunch
- 13:00-14:45: Twee rondes met keuze uit 3 workshops (discussie & verdieping met sprekers)
- 14:45-15:00: Thee / koffie en snacks
- 15:00-15:25: Panel met gasten o.l.v. **Julia Jouwe**
- 15:30: Sluiting met zingen Hai Tanahku Papua

Aanmelden

Vooraf aanmelden is verplicht. **Kosten** € 17,50 per persoon (meer mag), dit is inclusief lunch (exclusief koffie en thee). **Hoe?** Door uw bijdrage over te maken naar IBAN: NL39TRIO 0320988147 (**let op: nieuw rekeningnummer!**) t.n.v. Stichting Solidariteit met Papua o.v.v. van uw naam. Of stuur een e-mail naar info@papoeasolidariteit.nl. Wilt u met een informatiestand op onze dag staan? Laat het ons weten. **Opgeven kan tot donderdag 30 januari '26.**



Stichting Solidariteit met Papua wenst u fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling: graag tot ziens op 7 februari 2026!

Contact

Steun ons!

Stichting Solidariteit met Papua
<https://www.papoeasolidariteit.nl>
info@papoeasolidariteit.nl

Doe een donatie
Word vrijwilliger via
info@papoeasolidariteit.nl

Help je mee de uitnodiging te verspreiden via je socials?



Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@papoeasolidariteit.nl toe aan uw adresboek.

